

SP scholing Heel de Mens op maandag 11 februari.

Door Roel Akkerman

Op het 15^e partijcongres in november 2007 is oa afgesproken om een kadercursus te ontwikkelen rond het beginselprogramma Heel de Mens. In dat kader zal ook binnen onze afdeling eens per twee maanden een cursusavond worden gehouden in de Brede School in De Drait. Op deze eerste avond waren 17 leden aanwezig.

Jos van der Horst begon met een korte uitleg van de bedoeling van deze scholingscyclus. De cursus is bedoeld om locale kaderleden meer inzicht te geven in de uitgangspunten van onze partij. Op die manier dient het kader versterkt te worden. De scholingscyclus bestaat uit elf cursusavonden, die eens per twee maanden op de maandagavond gehouden zullen worden. De volgende data voor 2008 zijn: 14 april, 9 juni, 8 september en 10 november. De data voor volgend jaar zijn nog niet bekend.

In de maanden dat deze cursus niet gehouden wordt, zal er een bijeenkomst van de kerngroep gehouden worden. Dat is op 10 maart, 19 mei, 13 oktober en 8 december. In principe wordt er op elke kerngroepbijeenkomst een bepaald thema besproken. We zullen proberen om de cursisten zoveel mogelijk bij de kerngroep te betrekken.

Na een voorstelronde werd er gediscussieerd over een paar prikkelende vragen:

waartoe *ben ik* op aarde; waartoe *zijn wij* op aarde. Het verschil tussen individualisme en solidariteit.

Ook een interessante stelling die aanleiding gaf tot discussie was: het kapitalisme is zo slecht nog niet, want

Daarna werd een quiz gehouden met een paar multiple choice vragen. Het is triest en schrijnend om geconfronteerd te worden met vragen als:

hoeveel procent van de wereldbevolking leeft van minder dan twee dollar per dag;

hoeveel mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater;

hoeveel procent van het bruto inkomen heeft de rijkste

twintig procent van de wereldbevolking;

hoeveel wordt in de wereld jaarlijks besteed aan alcoholconsumptie;

hoeveel wordt jaarlijks besteed aan oorlog.

De astronomische bedragen waar we mee om de oren werden geslagen waren nauwelijks te vatten. Bedroevend om te constateren dat hebzucht en eigenbelang zo sterk zijn in de wereld.

De wisselbeker gaat elke maand naar degene die de meeste quizvragen goed had. Dat was nu Mirjam Postma.

Vervolgens werd er gediscussieerd over de overeenkomst en tegenstelling tussen *overleven* en *samenleven*. Dit heeft te maken met maatschappijvisie maar ook met menselijke instincten.

Daarna gingen we in groepjes discussiëren over de verschillende opvattingen van socialisten en liberalen. Een voorbeeld van neo-liberaal beleid is, dat alle collectieve zekerheden zijn afgebroken (zoals de nutsbedrijven). De kernbegrippen van de SP zijn gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Deze meetlat hou je tegen elk geval dat je in de politieke praktijk tegenkomt.

De cursisten waren goed te spreken over de informatie en de levendige discussies. We zien dan ook al weer uit naar de tweede cursusavond op **14 april**.

Grote Mond

Door Jos v.d. Horst

Ik kan goed opschieten met onze burgemeester. Dat bedoel ik dan op het persoonlijke vlak. Ook op het politieke vlak komen wij soms aardig bij elkaar in de buurt.

Waar ik wel moeite mee heb is zijn manier van politiek bedrijven. Hierbij schuwt hij de publiciteit allerminst. Veelal deelt hij speldenprikken uit via zijn weblog. In zijn laatste bijdrage beweert hij dat alle fracties in de raad hem lief zijn en dat hij niet aan partijpolitiek doet. Dat is niet waar. Hij vertelt hier niet dat hij in de raadsvergadering van 5 februari j.l. een stevige aanvaring had met een van mijn collega's van het CDA over de publiciteit rondom het alcoholbeleid.

Volgens Johan Mulder had de burgervader het veel te zwaar aangezet in de media en had daarmee zelfs het landelijke nieuws bereikt. Bovendien werd hem verweten dat hij de zaken met de plaatselijke horeca onnodig op de spits had gedreven. "Burgemeester draait bierkraan dicht" kopte het AD. In de raad verzwakte burgemeester Middel dit vervolgens en hij was zelfs alweer in gesprek met de plaatselijke horeca. Ook de sportverenigingen die het er van langs gekregen hadden in de media waren in gesprek met Bert Middel. Alles werd in der minne geschikt en er kwam een breed gedragen voorstel voor alcohol en jeugd. Spierballentaal in de pers om vervolgens te concluderen dat het allemaal wel meevalt.

Vorig weekend verscheen er in de Leeuwarder Courant een artikel met als kop 'CDA hindert bestrijding zuipen jeugd'.

In de aanhef staan boude uitspraken over het CDA in een aantal gemeenten. Groot verschil met het voorgaande is dat Bert Middel in het zelfde artikel al gas terugneemt.

Wat is het nou Bert?

Commentaar van mijn kameraad Marten (op mijn weblog staat een gedeelte van dit stuk te lezen) :

"Deze burgervader heeft het spel goed begrepen, zo kun je met extreme uitlatingen werken aan je bekendheid en door gas terug te nemen je vrienden aan je blijven binden en daar waar nodig nieuwe aanmaken. Je neemt daarbij gewoon tijdelijk het zware weer voor lief."

Wat Wilders Wil.

Geen enkele politicus krijgt momenteel zoveel aandacht als Geert Wilders. Wat kunnen we daar tegen doen? In elk geval niet zwijgen en de andere kant uitkijken. Het is beter om de discussie aan te gaan. Om hem met tegenargumenten om de oren te slaan.

Daarom gaat het maartnummer van het SP kaderblad Spanning helemaal over Wat Wilders Wil. En daarom hebben wij in de kerngroep van 10 maart ook uitgebreid gediscussieerd over Wilders.

Geert Wilders kiest voor de vrijheid. Zegt hij. Maar de vrijheid waar hij voor kiest betekent onvrijheid voor anderen. Wilders pleit voor afschaffing van artikel 1 van de Grondwet. In dat artikel staat: "Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan". Zo hoort het ook. De SP is de partij van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit tussen mensen. Dus de standpunten van Wilders staan haaks op onze uitgangspunten.

Maar heeft Geert Wilders dan helemaal ongelijk? Nee, dat ook weer niet. Er zijn wel degelijk problemen in onze samenleving door het gedrag van sommige allochtonen, vooral jongeren. Dat moeten we niet ontkennen. Maar ook niet overdrijven. Er zijn ook strontvervelende Nederlanders en Fryske etterbakken.

De vraag is hoe je dit oplost. Niet door moslims, allochtonen en vluchtelingen tot tweederangs burgers te maken waarvoor andere wetten gelden dan voor andere inwoners van Nederland. Maar ook niet door alle problemen met de mantel der liefde te bedekken. We moeten de problemen wel benoemen en ook durven aan te pakken.

Je kunt het ook anders oplossen. Door de problemen in de wijken aan te pakken. Verpaupering, gebrek aan werk, gebrekkig onderwijs, geen aandacht voor elkaar, dat zijn de echte problemen. Dus daar moeten we voor knokken. Niet met de rug naar elkaar toe, maar naast elkaar. Samen.

De SP komt op 20 maart met een eigen Integratienota. Die moet in de afdelingen besproken worden. We willen graag met jullie in discussie over onze eigen, betere en socialere oplossingen. Jullie krijgen nog een uitnodiging hiervoor.

Het lijkt trouwens alsof Wilders alleen maar een standpunt heeft over buitenlanders. Over andere dingen hoor je hem niet zo vaak. Maar ook op andere gebieden is hij erg rechts. Dat is niet zo vreemd, want hij heeft jarenlang voor de VVD in de Tweede Kamer gezeten.

Wilders is voor belastingverlaging voor de hogere inkomens en meer vrijheid voor de ondernemers. Het mes moet in de sociale voorzieningen en het minimumloon afgeschaft. De bedrijven moeten mensen gemakkelijker kunnen ontslaan en vakbonden moeten worden aangepakt. Hij is een fan van George Bush, pleitbezorger voor Israël en wil de steun aan arme landen zo snel mogelijk afbouwen.

Mensen met een lagere opleiding, met een lager inkomen, die wonen in een buurt met veel problemen, zijn met Wilders veel slechter af. Dat wordt vaak vergeten door de kiezers die achter hem aan lopen. Ook die dingen moeten wij in de discussies naar voren brengen.

Wil je meer lezen over Wat Wilders Wil?

De artikelen uit Spanning kun je lezen op

<http://www.sp.nl/nieuws/spanning/200802/>

ZONDAG 18 MEI LEDENDAG • WALIBI WORLD BIDDINGHUIZEN



ZONDAG 18 MEI LEDENDAG WALIBI WORLD BIDDINGHUIZEN.

Op **zondag 18 mei** worden alle SPers en hun familieleden uitgenodigd in Walibi World om "**Speleno8**" mee te maken!

Of je nu jong of oud bent, je beleeft gegarandeerd een onvergetelijke dag in de meer dan 40 attracties van Walibi. De waaghalzen stappen natuurlijk in één van de snelle achtbanen, de allerjongsten kunnen zich een hele dag uitleven in Walibi Land, en voor ouderen is er theater, cabaret, debat & speeddaten met politici.

Als klap op de vuurpijl is daar nog een geweldig optreden van één van Nederlands bekendste bands.

Kaarten zijn maar € 5,- en tot 16 jaar betaal je slechts € 2,50. Bestel toegangskaarten online met je lidmaatschapkaart. Je mag zoveel mensen meenemen als je wilt, als ze nu lid zijn of niet.

Als er genoeg belangstelling is vanuit onze afdeling, dan zullen we proberen om een **speciale bus** te laten rijden. Laat ons dus even weten wanneer je van plan bent om hier heen te gaan! Tel. 0512-841370 of e-mail podiumsmallingerland@sp.nl.

Alleen SP-leden kunnen kaarten bestellen. Iedereen, lid of geen lid is welkom.

- 10.30 Aankomst en feestelijke ontvangst
- 11.30 Welkom in grote SP-tent, optredens van oa. Javier Guzman en The Corona's
- 12.15 Vrije toegang Walibi en o.a. speeddaten met Kamerleden, politieke debatten en het ROOD-Wereldrecord Twister
- 16.30 Afsluiting met trekking megaloterij, één van Nederlands bekendste bands en een toespraak van Jan Marijnissen

Podium

Een uitgave van de SP Smallerland
Redactie: Michiel Schrier, Ramon Vos, Roel Akkerman
Secretariaat: De Pream 5, 9222 LX Drachtstercompagnie
Internet: <http://smallingerland.sp.nl>
Email: podiumsmallingerland@sp.nl